



Bo Turesson – Till minne

Solen lyser från en klarblå himmel när en stor skara veteranorienterare samlas i det vackra Östanå utanför Vetlanda för ännu en av höstens träffar i Höglandets veteran-OL. Det ligger förväntan i luften om en fin dag, dels inför kampen i skogen men också på värdefull gemenskap med mångåriga orienteringsvänner. En förväntan som dock snart kommer att bytas mot stor förstämning när vi får rapport om att en av dagens tävlande, Bo Turesson, drabbats av en trolig hjärtinfarkt ute i skogen. Trots en snabb insats med hjärt- och lungräddning av medtävlande och sedan av ambulanspersonal gick hans liv inte att rädda. Hastigt och

brutalt släcktes hans liv, dock i den miljö där han nog trivdes allra bäst, i skogen, på en orienteringsbana med karta och kompass i handen.

Bo var född 1947 på gården Paradiset i Myresjö socken som nummer tre i en stor syskonskara. 1955 flyttade familjen till Glömsjö i Nävelsjö socken och där var Bo bosatt under närmare 50 år. Dels i föräldrahemmet men senare i en egen villa på gården tillsammans med dåvarande sambon Gunilla. När Gunilla avled 2000 blev Bo ensam men han fann snart en ny livskamrat i Susanne Porsgaard från Sävsjö och 2004 gick flyttlasset till Sävsjö och till ett gemensamt hem tillsammans med Susanne.

Under hela sitt yrkesliv arbetade Bo inom träindustrin, längst tiden hos trappstillverkaren Snickarlaget i Landsbro, senare Sävsjö. Här avancerade han till ritare och på detta företag var han anställd fram till sin pensionering.

Det stora fritidsintresset var orientering, hågen för skogssporten väcktes nog under värnplikten. Han kom till OK Bävern som nybörjare 1969 men gjorde snabbt stora framsteg och redan efter ett par år tog han en plats i klubbens tiomilalag. Han tävlade sedan mycket flitigt under åren och nådde goda framgångar med bl. a. flera DM-medaljer. Han gjorde också en stor insats som ledare i OK Bävern, bl.a. som kassör under åren 1973 - 1987. Efter flytten till Sävsjö tog Bo aktivt del i verksamheten i IFK Sävsjös orienteringssektion men fortsatte att tävla för OK Bävern fram till 2018 då klubbadressen blev IFK Sävsjö.

Efter pensioneringen blev veteranorienteringarna en självklar del av pensionärlivet. Debuten skedde i Gränna i maj 2012 och i fortsättningen saknades Bo sällan vid våra träffar och han återfanns ofta i toppen på resultatlistan.

Steget mellan liv och död är stort men ibland mycket nära, detta fick vi smärtsamt erfara denna oktoberdag. Vi sörjer nu en bra orienterare och en god kamrat men är samtidigt tacksamma för alla år som Bo funnits i vår gemenskap.

Våra tankar går nu till Susanne som mist sin livskamrat, till hennes närstående och till den stora syskonskara som Bo var en del av.

Tack för allt Bo! Du lämnar ett stort tomrum efter dig men också ett ljus minne.

Höglandets veteranorienterare genom Ivan Karlsson